

# Άπολογείσθαι μέν γάρ περὶ τὸ ἀδικεῖν αἴτιαν ἔχ ἐπ' ἀγαθῷ, τινὶ δια

**Πρέπει βέβαια να υπερασπίζεται κανείς αυτούς που άδικα κατηγορούνται για**

**K**αι αυτό ακριβώς κάνει η Ένωσή μας από το 1916 που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα και φυσικά θα συνεχίζει να το κάνει.

Δηλαδή, να υπερασπίζεται όλους αυτούς τους συναδέλφους που άδικα κατηγορούνται για αδικίες (άπειρα παραδείγματα και μάλιστα πρόσφατα) και να επαινεί όλους αυτούς τους συναδέλφους που διακρίνονται για τις γενναίες τους πράξεις που με κίνδυνο της ζωής τους έσωσαν συνανθρώπους μας που κινδύνευαν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των ωκεανών. Είναι πράγματι άξια θαυμασμού η γενναιότητα των συναδέλφων μας. Μία πράξη, που είναι βέβαιο ότι δεν μαθαίνεται, αλλά γεννιέται μαζί με τον άνθρωπο. Με τον άνθρωπο Πλοϊάρχο που γι' αυτόν ακριβώς τον πόγιο διάλεξε αυτό που κάνει, αυτό που είναι.

Αυτόν, που οι κυβερνώντες και οι κρατούντες (και εννοούμε την εκτελεστική εξουσία) θα πρέπει να πάρουν σοβαρά υπ' όψη τους και να σκύψουν με πραγματικό ενδιαφέρον και σεβασμό στα υπαρκτά προβλήματα του κλάδου μας. Προβλήματα που έχουν απόλυτη σχέση με την ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος, αυτήν που την έχουν γράψει στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, με όλα αυτά τα μνημόνια που μας έχουν θεσπίσει.

Γι' αυτά όλα, που επεσήμανε πολύ σωστά ο Πρόεδρός μας καπτ. Γ. Βλάχος, στην πολύ σημαντική του ομιλία που έκανε εντύπωση στους 800 και πλέον προσκεκλημένους μας και που για όλα αυτά ο Υ.Ν.Α. κ. Μιλτ. Βαρβιτσιώτης συνεφώνησε απόλυτα με τον Πρόεδρο της ΠΕΠΕΝ (πάσης τάξεως).



*Ήταν πολύ σημαντικά όλα αυτά που ακούστηκαν από τον Πρόεδρο της ΠΕΠΕΝ για τα οποία ο Υ.Ν.Α. συνεφώνησε απόλυτα. Γεγονός όμως που δεν τον απαλλάσσει των ευθυνών του σαν Υπουργός Ναυτιλίας*