

# Ωρα μηδέν...

Του Προέδρου  
της ΠΕΠΕΝ (πάσης τάξεως)  
καπτ. Γ. Βλάχου



**Λ**ίαν επιεικώς μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει έτσι την υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί στον Οίκο Ναύτου (παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της Προέδρου κ. Δίπλα, αφού, δυστυχώς, ένας «κούκος δεν φέρνει την άνοιξη»).

ΔΥΣΤΥΧΩΣ όλες οι υπηρεσίες υπολειπούνται ενώ το "ΒΑΒΕΛ" που υπάρχει μεταξύ (κυρίως) των υπηρεσιών είναι κάτι το **(ευκόλως θα το λέγαμε)** εξωφρενικό και απαράδεκτο.

Τελευταία, δεχόμαστε έντονες διαμαρτυρίες από συναδέλφους οι οποίοι προσέφυγαν στον ιατροφαρμακευτικό τους φορέα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν διαφόρων ειδών εξετάσεις ή να τους εγκριθούν φαρμακευτικές αγωγές,

**Α**υτό που αντιμετώπισαν οι συνάδελφοι είναι κάτι, όχι μόνο απαράδεκτο αλλά και πρωτοφανές αφού καμία υπηρεσία δεν γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να κάνει.

Αποτέλεσμα είναι, να ανεβοκατεβαίνουν οι συνάδελφοι όλους τους ορόφους, τουλάχιστον δύο φορές, προκειμένου να ολοκληρώσουν την απαιτούμενη διαδικασία και μετά, βεβαίως, από εξαντλητική ταλαιπωρία που δύσκολα θα μπορούσε να ανταπεξέλθει κάποιο υπέργηρο άτομο.

ΘΥΜΑ όλης αυτής της κατάστασης, προσφάτως, ήταν και ο π. Πρόεδρος των Συνταξιούχων Πλοιάρχων ο οποίος με το συνεχές ανεβοκατέβασμα στους ορόφους (και από την υπερβολική κόπωση και ταλαιπωρία) έπεσε και χτύπησε σοβαρά το χέρι του "μετρώντας" τα σκαλιά από τον δεύτερο όροφο στον πρώτο, γιατί τα ασανσέρ όπως συνήθως ήταν χαλασμένα.

**Ε**τυχώς που το μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΣΠΕΝ δεν κτύπησε στο κεφάλι, γιατί σίγουρα θα είχαμε θρηνήσει μια ζωή. Θύμα αυτής της απαράδεκτης ταλαιπωρίας, αδιαφορίας και πολλών φορές εξωφρενικής αχαρκτήριστης νοοτροπίας και απρογραμματισιάς,

Το θέμα είναι αν οι σημερινοί διοικούντες γνωρίζουν από διοίκηση, προκειμένου να αρχίσει να δουλεύει το αντικείμενο. Διαφορετικά η ταλαιπωρία και το **"Μπέστε σκύλοι αλέστε"** θα συνεχίσει να υπάρχει με θύματα πάντα τους Έλληνες θαλασσανθρώπους, αυτούς που θυσιάζουν την ζωή τους στο σκληρότερο επάγγελμα...

Προφανώς το τραγικό αυτό "μπάχαλο" που συμβαίνει στον "Ο.Ν." είναι αποτέλεσμα του **"ερμαφροδιτισμού" που υπάρχει** από την ένταξή του στον ΕΟΠΥΥ. Αφού, ναι μεν λειτουργεί σαν "Ο.Ν." αλλά είναι ενταγμένος στον ΕΟΠΥΥ. Ένα πράγμα, που, αν συνεχιστεί, σίγουρα θα υπάρξουν θλιβερά συμβάντα, αφού είναι βέβαιο ότι με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των καθημερινών απαιτήσεων και αναγκών των συναδέλφων μας ναυτικών εν ενεργεία και συνταξιούχων.

**ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ** λοιπόν οι κρατούντες να επαναφέρουν τις παροχές του "Οίκου Ναύτου" προς τους Ναυτικούς και τις οικογένειές τους στο φυσικό τους φορέα του "ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ" ώστε να σταματήσει η απαράδεκτη και ταπεινωτική ταλαιπωρία των Ναυτικών, εν ενεργεία και συνταξιούχων, από τον ΕΟΠΥΥ για την προμήθεια των φαρμάκων τους και όχι μόνο.