

ΜΑΣ ΞΕΧΑΣΑΝ ΠΑΛΙ. Γιατί ;

Το τελευταίο διάστημα :

Θέλεις συγκυριακά ; Θέλεις γιατί ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, θέλεις γιατί το πρώτο σκέλος ενός καθυστερημένου χρονοδιαγράμματος μπαίνει στο τέλος του ή γιατί ένα μέρος απ' αυτά που οι Έλληνες πολίτες δικαιούνται άρχισε να πληρώνεται, θέλεις ; Θέλεις ότι τέλος πάντων θελήσεις.

Βλέπουμε λοιπόν ότι σωρεία μέτρων ανακοινώθηκαν και ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει συνέχεια.

- Επίδομα τριτέκνων, απόλυτα σωστό και δίκαιο και μακάρι να μεγαλώσει.
- Επίδομα σε χαμηλοσυνταξιούχους. Εδώ κι αν δεν είναι απαραίτητο.
- Επίδομα και ενίσχυση στους συλλέκτες ρητίνης. Πολύ σωστά γιατί εκτός των άλλων είναι και φύλακες των δασών μας. Όσων απέμειναν. Σε στρατιωτικούς, σε σώματα ασφαλείας, σε δημόσιους υπαλλήλους , σε .. σε...
- Αύξηση επιδόματος στους πολιτικούς υπαλλήλους του Μετοχικού τους Ταμείου.
- Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για λήψη δανείων σε ποδοσφαιρικές ομάδες και διαγραφή χρεών.

Πουθενά όμως ένα μέτρο για τον Έλληνα Ναυτικό, εν ενεργεία και συνταξιούχο.

Πουθενά, όχι κάτι ξεχωριστό απ' όλους τους άλλους Έλληνες πολίτες αλλά ισότιμα. Τίποτε για μια τάξη εργαζομένων, οι οποίοι έχουν προσφέρει τόσα στην οικονομία της χώρας, όσα δεν έχουν προσφέρει όλοι μαζί.

Καμία μέριμνα για τους αιμοδότες της Εθνικής Οικονομίας, τους στυλοβάτες όπως όλοι τους αποκαλούν.

Και μη βγουν κάποιοι, γραφικοί παγαπόντηδες, κάποιοι μαϊντανοί και ισχυριστούν ότι ο Κρατικός προϋπολογισμός επιδοτεί το NAT και τους Ναυτικούς.

Θα το δεχτώ όταν μου πούν που πήγαν τα χρήματα των Ναυτικών. Και όταν μιλάμε για χρήματα , μιλάμε για σκληρό συνάλλαγμα, τόσο πολύτιμο.

Ένα ταμείο, το NAT, που φάνταζε σαν ένα τεράστιο πηγάδι που δεν στέρευε ποτέ, κατάφεραν όλες οι κυβερνήσεις να το αδειάσουν. Πάντα όποτε είχαν ανάγκη Εθνική και πολύ σωστά, έριχναν τον κουβά και τραβούσαν δολάρια Αμερικής, λίρες Αγγλίας, Χρυσό ατόφιο και πλήρωναν. Ποτέ όμως δεν συμπλήρωσαν ποτέ δεν γύρισαν έστω και ένα μικρό μέρος. Τα υπόλοιπα δεσμευμένα να τα κάνει η Τράπεζα της Ελλάδος, η Πολιτεία δηλαδή ότι ήθελε.

Άρα το παραμύθι ότι το κράτος επιδοτεί τις συντάξεις των ναυτικών πρέπει να τελειώσει. Δεν πιάνει και όποια παπαγαλάκια το διατηρούν εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία.

Ας επανέλθω όμως στις παροχές προς όλους. Ξεκάθαρα είναι σωστές και δίκαιες. Και πρέπει να επεκταθούν, να διευρυνθούν και να γίνουν υψηλότερες.

Γιατί όμως κύριοι, οι Έλληνες ναυτικοί έμειναν έξω ;

Γιατί κύριε Υπουργέ των Οικονομικών παρ'όλες τις οχλήσεις και πιέσεις του αρμόδιου Υπουργείου στην προκειμένη περίπτωση το ΥΕΝ, δεν υπογράφεται την ήδη εξαγγελθείσα αύξηση του 25%, όπως έγινε και τα 2 πρώτα χρόνια.

Γιατί κύριε Υπουργέ της Οικονομίας για τόσο λίγα χρήματα δημιουργείτε τόσο μεγάλο παράπονο, πίκρα, αγανάκτηση και ότι άλλο μπορεί να φέρουν αυτά ;

Γιατί το δίκαιο και ανθρώπινο αίτημα των απομάχων του κύματος δεν το ικανοποιείτε ;

Γιατί τέλος πάντων βάζετε βούτυρο στο ψωμί κάποιων καιροσκοπών και λαθρεμπόρων ιδεών, αγώνων και επανάστασης. Γιατί ;

Υ.Γ. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές προκηρύχθηκαν Εθνικές Εκλογές. Επειδή πιστεύω στην συνέχεια και στην ολοκλήρωση των υποσχεθέντων για όλα και για όλους, αναμένω την άρση αυτής της διάκρισης, της αδικίας και σύντομα να γίνει αποκατάσταση.

Να υπενθυμίσω ότι το εφ' άπαξ για την ΠΕΠΕΝ και εμένα προσωπικά αποτελεί CASUS BELI.

Ε.ΚΟΥΖΙΛΟΣ