



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

(Μέλος της Γ.Σ.Ε.Ε., της I.T.F. & της E.T.F.)

25^η Ιουνίου 2022

Ημέρα των Ναυτικών

Διεθνής ημέρα μνήμης, τιμής, έντονου προβληματισμού και επαγρύπνησης!

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ναυτικών, καθιερώθηκε από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό I.M.O να εορτάζεται την 25η Ιουνίου κάθε χρόνου, προκειμένου να υπενθυμίζει σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης πως οι Ναυτικοί αποτελούν το πιο ζωντανό κύτταρο της παγκόσμιας ναυτιλίας

Να υπενθυμίζει ότι, η ανάπτυξη και η βιωσιμότητα του διεθνούς εμπορίου και η διακίνηση ανθρώπων και αγαθών δια θαλάσσης, οφείλονται πρωτίστως και εν πολλοίς, στους ανθρώπους της αλμύρας όλων των βαθμίδων, που με κόπους, στερήσεις, αυταπάρνηση, ακόμη και ανθρώπινες απώλειες, καταφέρνουν να κρατήσουν υγιή τον παγκόσμιο εμπορικό ιστό.

Και ακόμη να υπενθυμίζει ότι, η εξέλιξη μιας χώρας, μέσω της ανάπτυξης του εμπορίου της και η διάδοση των ιδεών και του πολιτισμού της βασίζεται πρώτα από όλα στον ανθρώπινο παράγοντα που λέγεται Ναυτικός και δευτερευόντως στα υπερσύγχρονα μεγαθήρια πλοία που τους πλαισιώνουν.

Ειδικότερα όμως στη Χώρα μας, η "Ημέρα των Ναυτικών" να υπενθυμίζει ότι, η Ελληνική Ναυτιλία είναι ένας από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της οικονομίας μας και ότι οι Έλληνες Ναυτικοί, οι «αφανείς» αυτοί ήρωες είναι η ουσιαστική κινητήρια δύναμη και οι κλειδοκράτορες όχι μόνο της ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας.

Η **25η Ιουνίου** όμως είναι και πρέπει να παραμείνει και ως ημέρα έντονου προβληματισμού και επαγρύπνησης, ιδιαίτερα σήμερα που οι μεγάλες δυσκολίες και η αβεβαιότητα των καιρών, (αναταραχές και πόλεμοι σε άλλες χώρες, παγκόσμια οικονομική, ενεργειακή και επισιτιστική κρίση προ των πυλών), δεν αφήνουν περιθώρια για χαλάρωση και εφησυχασμό.

Τα προβλήματα των Ναυτικών μας, δυστυχώς διογκώνονται καθημερινά.

Υπάρχουν πολλές ανοικτές «πληγές» που εκκρεμούν και πολλά ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων και ενεργειών.

Απαιτείται η λήψη εύστοχων, αλλά όχι βεβιασμένων, αποφάσεων τόσο από την Πολιτεία μας όσο και τους εμπλεκόμενους Ναυτιλιακούς Φορείς, ώστε να προστατεύσουμε και να ενισχύσουμε, όπως οφείλουμε, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο, τους Ναυτικούς μας.

Και κυρίως να τους εξασφαλίσουμε πιο ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς.

Οφείλουμε να μαθαίνουμε από τα λάθη του παρελθόντος ώστε να μην τα επαναλαμβάνουμε.

Η 25η Ιουνίου να μην προσφέρεται μόνο για γιορτή, αλλά να αποτελέσει μια ευκαιρία για ανασυγκρότηση και ανύψωση του Ναυτικού επαγγέλματος και των Ναυτικών μας.

Τους οφείλουμε τιμή, σεβασμό, ευγνωμοσύνη και μέλλον. Είναι από τα μεγάλα όπλα της πατρίδας μας.

Cpt. Εμμανουήλ Τσικαλάκης
Γενικός Γραμματέας ΠΝΟ